

Reis naar Frankrijk, van 30-8 tot 13-9 2014.

Hoewel dit eigenlijk geen reis door, maar meer een reis naar Frankrijk was, wil ik er toch een klein verslag van maken.

Op de laatste afscheidsdag van het najaarskamp in Echt, zijn we met vier caravans en zes personen (Dirk P, Gerda M., Truus M. Wim P., Henk en Bep E.) naar Étréaupont in Frankrijk vertrokken.

We hebben ons op de camping Municipal van Étréaupont geïnstalleerd, waar we gelukkig gezellig bij elkaar konden staan. Van de madame la directrice van de camping veel toeristische informatie gekregen en een fraaie kaart van de omgeving.

Deze camping is eigenlijk een soort doorgangscamping, de meeste bezoekers blijven er maar één of twee dagen en trekken dan weer verder.

De camping zelf is netjes en schoon. 's-Ochtends tussen 08.30 u en 09,00 u komt er een bakker op de camping (niet op dinsdag) met verse Franse baguettes en croissants; heerlijk!



We hadden geen vast programma opgesteld, behalve dan, dat we het eerste weekend van september (dus 5, 6, 7 en 8 september dit jaar) de “Foire des Fromages” wilden bezoeken in La Capelle. Dat is een enorm evenement, wat ikzelf, om persoonlijke redenen, heel graag weer wilde bezoeken.

Maandag hebben we een “rondrit” gemaakt door de omgeving, die zeker de moeite waard is. Deze omgeving is niet wat je noemt toeristisch, maar wel erg mooi !!

Dinsdag middag geprobeerd de “axe vert” te rijden met de auto; dat bleek uiteindelijk echter een wandelpad te zijn. Dus met de auto zie je er maar een stukje van.

In Hirson met z'n allen een kop koffie gedronken op een terras, wat op een schapenkooi leek. Was wel gezellig!!

Er was echter in het algemeen weinig te “terrassen”. Die waren overal zeer dun “gezaaid”.

Ook een bezoek gebracht aan de abdij van Saint-Michel en Thiérache. Alleen de kerk was die dag open, we hebben wel een kaartje gekocht voor kerk en museum, dus we zullen nog eens terug moeten gaan voor het museum. In de kerk, die gerestaureerd werd, lang rondgekeken en veel foto's gemaakt. Ook hier zal men nog jaaaaren moeten restaureren, was hier en daar nogal vervallen, helaas. Ook foto's gemaakt van oude muurschilderingen, die men pas in 1987 ontdekte.

Op de terugweg naar de camping nog gestopt bij een “eglise fortifie”, waar ik veel foto's gemaakt heb. Van Henk E. hadden we gehoord dat er een zijingang open was, dus we zijn ook binnen geweest.

Woensdag s-middags 3-9 naar het kasteel in Guise gereden. Hoewel het een heel groot terrein is, was het echt een ruïne te noemen. In 1918 is



het kasteel, wat toen nog onbeschadigd was, in puin geschoten door het Franse leger, omdat het toen een kazerne was van de Duitsers, die men daar weg wilde hebben. Men heeft dit grondig gedaan, helaas !! De grote toren had 47 treden naar boven, naar een grote open ruimte, zonder dak waar vroeger de keuken was. Er was daar een waterput van zo'n 90 meter diep. De ruimtes in de toren waren klam en koud te noemen.

Je had echter een magnifiek uitzicht over de omgeving vanaf de voet van de toren. We zijn niet tot op de transen van de toren gekomen, dat zou te gevaarlijk geweest zijn, daarom daarvandaan geen uitzicht kunnen beoordelen.

De tocht door het kasteel, met z'n ondergrondse gewelven en toren, was ronduit zeer vermoeiend te noemen. De trappen waren donker, ongelijk en daardoor lastig. Een leuning / railing van de trappen was soms een touw, ofwel een ketting. Er was ook een trap die met 45 graden omlaag ging naar een kerker, die echt diep en donker was. Er van afgezien om dat te bezichtigen. Op het plaatselijke kerkhof heeft men een graf gevonden van iemand die er zeven jaar gevangen heeft gezeten.

Nu wordt dit kasteel gerestaureerd door vrijwilligers van over de hele wereld, en dat gaat natuurlijk langzaam, volgens mij (en Gerda) heeft men daaraan nog jaaaaaaren werk !!

Vrijdag 5-9 hoorden we van Henk, die het weer van een Belgische mevrouw gehoord had, dat er een kilometer of vijf voorbij La Capelle een camper handel zat, die ook een winkel had. Uit nieuwsgierigheid er naar toe gegaan, en eigenlijk geschrokken van de hoge prijzen daar ! We hebben er dus niets gekocht.

Bij terugkomst op de camping vertelden Truus en Wim dat er bij de Intermarche in Vervins een dagmenu werd aangeboden: Moules et Frites, voor EU 10,- .

We zijn dus zo rond 17.00 uur met twee auto's naar Vervins gereden, om daar te zien dat men bij het restaurant van de Intermarche alle stoelen op de tafels hadden gezet en de verlichting uitgeschakeld. Dus: géén "mosselen met frites"!!

's- Avonds in La Capelle de "Spectacle Son et Lumiere" bezocht. Dat begon om 20.30 u (officieel) en eindigde om ca. 23.55 u. Dat werd georganiseerd in de hippodroom van La Capelle, en we moesten daar op het beton van de tribune zitten. Vanzelf hadden we geen kussentjes o.i.d. bij ons, dus na afloop hadden we echt "koude en bliken achterwerken".

Het geluid was TE hard, en men sprak (naar onze mening !) te vlug, dus veel was er voor ons niet van te verstaan, helaas. Het spektakel was zeker leuk georganiseerd, met veel figuranten en grote decors. Men behandelde de geschiedenis van de regio, door de eeuwen heen.

Ook een stukje slapstick met twee dragers, een draagstoel en een dame met een hoepeljurk. Terug bij de camping was de slagboom dicht, maar die werd vakkundig door Wim geopend.

Zaterdag 6-9 was de eerste dag van de Foire, die voor individuen te bezoeken was. Ook de rommelmarkt (door het hele dorp !) bezocht. Het was dit jaar echt een rommelmarkt, maar toch gezellig te noemen.

Op de kermis een broodje hamburger gegeten en ons verbaasd over de enorme porties frites met een stuk stokbrood, die daar verkocht werden. Maar ja, 's-lands wijs, 's-lands eer zullen we maar zeggen.

Zondag 7-9 weer de Foire bezocht, en ook de markt eromheen. Leek nu veel op een Nederlandse braderiemarkt, met veel kleding, tassen en riemen. Op de "Foire" was het wel interessant hoe bijv. de koeien werden



gekeurd. Volgens mij keek de keurmeester meer naar het achterwerk van de koeien.!

Op den duur werd het ongezellig druk. Veel langzaam lopende gezinnen met kinderwagens en opa's en oma's. Dus zijn we teruggegaan naar de camping waar we uiteindelijk een soort "happy hour" georganiseerd hebben, wat toch gezellig was.

Op maandag 8-9 afgesproken dat we 's-middags naar het museum van de Abdij zouden gaan, wat vorige week dinsdag gesloten was.

Bij aankomst werd gezegd dat het museum die dag gesloten was, echter nadat men onze kaartjes gezien had van vorige week, werden de dames wat actiever. Ondertussen wat rondgelopen en een gebouwtje gevonden met opschrift "Museum"; aan de achterkant bleek een glazen wand te zijn, waardoor we wat oude tractoren en een stukje lijnbaan (=touwslagerij) ontdekten.

Bij de receptie werd ons bevestigd dat het museum eerder agrarisch was dan dat het iets met het klooster te maken had. Dat hebben we dan ook aan de dames duidelijk gemaakt dat we NIET voor het agrarische museum teruggekomen waren, maar dat we een museum verwachtten wat met de Abdij en de monniken te maken had. Dat bleek er echter niet te zijn. We mochten daarom een tentoonstelling over het orgel bekijken, waar speciaal iemand voor werd opgeroepen, maar het orgel zelf hebben we niet gezien, ik heb wel e.e.a. in die tentoonstelling gefotografeerd.

Op dinsdag 9-9 weer een rustdag gehouden, we hebben immers vakantie !. Het was wel mooi weer, met een blauwe lucht, maar de temperatuur was toch een beetje fris. Wel afgesproken met Gerda dat we woensdag om ca. 10.00 u naar St. Quintin vertrekken, om daar e.e.a te bekijken

Afgesproken met Truus, Wim, Henk, Bep en Gerda dat we donderdag een gemeenschappelijke maaltijd gaan versieren, waarbij ieder iets klaarmaakt. Henk bakt/grilt een paar vissen, Gerda maakt een salade en ik beloofde te zorgen voor gebakken aardappeltjes en Truus zorgt voor een toetje. Vandaag in La Capelle in de supermarkt bekeken of men ook aardappelschijfjes verkocht. In de diepvries aardappelkogeltjes gevonden. Voor donderdag verder nog niets ingeslagen.

Verder twee doosjes met "Rillettes pur Porc" gevonden en meegenomen, heerlijk !!

Ook nog besloten om donderdagochtend de inkopen te doen bij de Intermarche in Vervins, omdat we daar een groter aanbod verwachten.

Op 10-9 's-middags naar St. Quentin geweest, samen met Henk, Bep en Gerda. Daar Wim en Truus (die zich niet goed voelde) niet meegingen, in één auto gegaan. In St. Quentin vlakbij de kathedraal kunnen parkeren, op de automaat stond maximaal 2,5 uur, op het kaartje, dat we om ca. 11.30 u kochten, stond dat we tot 15.37 u mochten parkeren. We hebben dus het laatste maar aangehouden.

De kathedraal was erg indrukwekkend, heel hoog !! Veel foto's gemaakt. Ook een reliek van St. Quentin gezien, z'n hand, in een houder.

Henk E. had bij toeval iemand van de gemeente gesproken, dat men enkele zalen van het stadhuis konden bezichtigen. Dus de stoute schoenen aan en aangebeld door Henk.

In het stadhuis werden we allervriendelijkst ontvangen, en mochten we de trouwzaal bewonderen, alsook de vergaderzaal van de gemeenteraad. Heel mooi! Voor zover ik begrepen heb, zijn alle vergaderingen live via het internet te volgen, er was daar een speciale cabine voor ingericht, ik dacht eerst dat dit voor een tolk was. Een prachtig gebouw, waarvan de oorsprong terug gaat



tot ca. 1350. Het trappenhuis was indrukwekkend te noemen. De zolderingen waren heel apart, leken wel op omgekeerde scheepsrompen. Aan de buitenkant was hiervan niets terug te zien, gewoon spitse daken. De toren met carillon leek wel van een veel later tijdstip, klopte niet helemaal met de rest. Verder viel ons op dat de "Tricolore" halfstok hing op het stadhuis, bij navraag door Henk bleek dat dit te maken had met een nationale dag van rouw/respect voor de internationale pers, wegens de moord op twee journalisten door IS.

Daarna gezocht naar het VVV kantoor, en dit pas na lang heen en weer lopen gevonden, we hadden de uitleg van verschillende personen blijkbaar niet juist geïnterpreteerd. Bij de VVV wat folders gekregen, en geïnformeerd wanneer we de "caves" konden bezoeken, dit bleek streng gereguleerd te zijn en slechts een paar dagen per maand mogelijk, natuurlijk niet vandaag!! Op de camping na terugkomst weer een soort "happy hour" gehouden.

Donderdags inkopen gedaan voor de gemeenschappelijke maaltijd 's-avonds. Dit idee van Wim was voor herhaling vatbaar. Ook het bereiden van deze maaltijd was een gezellige gezamenlijke bezigheid, je kon van de grond (het gras) eten, zoals ik demonstreerde (onder het motto: Vieze varkens worden niet vet!).



Vrijdag de voortenten opgeruimd en de caravans reisklaar gemaakt, aan alles komt nu eenmaal een einde, helaas.

Zaterdag dan het definitieve afscheid van elkaar, en omstreeks 10.00 u vertrokken voor de reis naar huis.

Tot 3 oktober, bij de volgende vergadering van de caravanclub.

Al met al een zeer geslaagd verblijf in Frankrijk. Misschien volgend jaar naar St. Quentin..??

Dirk P.
Henk E