

Marcel en Tonny; Jo en Riki; en Gerda

Op 24 mei begon voor mij de reis naar de Dolomieten, daar ik eerst naar Schinnen moest om de volgende morgen gelijk met de anderen van start te gaan.

's Morgens 25 mei kwamen Jo en Riki me al bij de camping oppikken om 9 uur. Bij de grens troffen we Marcel en Tonny en was de groep compleet. Onze 1^e overnachting is op de camping in Bad Liebenzell. Een afstand van 411 km. dus goed te doen. Om 15.15 uur waren we op de camping. Onderweg af en toe regen en maar 15 graden. Waren we dus al aan gewend met dat slechte voorjaar.

26 Mei weer om 9.00 uur van start richting Reutte in Oostenrijk. Veel regen en koud. Hebben 's avonds heerlijk bij Tonny gegeten. Op deze camping zijn we 4 nachten gebleven. De volgende dag in Reutte rondgekeken. Dinsdag 28 mei naar de Zugspitze en met de gondel naar boven. Daar zat alles nog dik in de sneeuw, maar we hadden daar een prachtig uitzicht. De volgende dag heeft het de hele dag geregend, dus we hebben ons in de caravan moeten vermaken.

Op 30 mei (mijn verjaardag) zijn we weer verkast naar Saltaus in Het Passeiertal in Italië. Was een mooie rit via de Fernpas en Rechenpas. Op de camping werd m'n luifel versierd en hebben we m'n verjaardag gevierd. Hier bleven we ook weer 4 nachten.

De volgende dag na de koffie naar Vipiteno via de Jaufenpas. Een pracht route. In Vipiteno rond gewandeld. Is een leuke plaats.

Zaterdag 1 juni (de 1^e week alweer om) zijn we vlak achter de camping met de gondelbaan naar boven gegaan en daar een wandeling gemaakt.

Zondag naar Dorf Tirol. Een mooi en gezellig plaatsje met een oud kasteel waarin een museum over de strijd die in 14-18 is gevoerd om Zuid Tirol. Sinds die tijd is het dus Italiaans. De Oostenrijkse invloed is daar nog goed te merken.

Maandag 3 juni naar de volgende camping in Fucine di Ossane. Mooie plaatsen hadden we hier aan de beek. Hier bleven we 8 overnachtingen.

Dinsdag geluierd en gewassen.

Woensdag naar Madonna di Campiglio, een luxe wintersport plaats. Vandaar naar de watervallen van Val Genova en verder via Tione en Molveno weer richting de camping

Donderdag een rondrit gemaakt via Passo Tonale en Passo de Foppa. Smalle wegen maar prachtige vergezichten.

Vrijdag samen met Jo en Riki op de Passo Tonale met de gondel naar boven. Daar wilden we gaan wandelen, maar dat konden we vergeten. Er lag een dik pak sneeuw, er werd zelfs nog geskied. We hebben een tijd heerlijk op het terras gezeten en naar mensen gekeken die met reddingshonden aan het oefenen waren. Later kwam er een donkere lucht opzetten en alle skiers kwamen met spoed naar beneden. Wij zijn toen ook weer teruggegaan.

Marcel en Tonny hebben de middag besteed door een uitstapje te maken via het Valle di Péjo naar Peio met bezienswaardige fontein en daarna via het Valle di Rabbi naar Colér. Dit is een prachtig middeleeuws dorpje met allemaal oude huizen en schuren en een omweg waard.

Zaterdag begon met prachtig weer en we hebben heerlijk geluierd. In de 2^e helft van de middag begon het weer te regenen.

Zondag zijn we eerst naar Cles gereden. Maar die plaats viel tegen. Toen doorgereden naar het stuwmeer bij Sanzeno en op zoek naar Saturio S.Romedio. Dat koste even moeite, maar toch gevonden. Was de moeite waard. En weer eindigde de dag in regen.

Maandag een 4 passen tocht gemaakt. Passo Tonale, de Gavia, de Stelvio (de laatste 2 waren eerder die week nog gesloten vanwege lawine en grondverschuiving) en de Gamperjoch. De Gavia was wel heel heftig. Erg smalle weg, vooral de opgaande kant. Boven sneeuw en ook op de Stelvio. Maar wat een prachtige tocht.

Dinsdag 11 Juni naar de volgende camping afgereisd. Camping "Al Lago" in Rocco/Arsiè
Hier zijn we 5 nachten gebleven.

Woensdag naar Langerone, waar in '63 een ramp is geweest, door een aardverschuiving die in het stuwmeer terecht kwam en daardoor een vloedgolf veroorzaakte waarbij honderden mensen zijn omgekomen. Ze hebben sindsdien het meer leeg laten staan. In Langerone wilden we nog naar een museum, waarvan wij dachten dat het over die ramp ging. Die was gesloten maar een oud vrouwtje heeft iemand opgehaald. Zij bleef er bij om als tolk te fungeren. Italiaans-Duits. Er kwam nog een 3^e persoon die ons een film heeft getoond. Die mensen waren ontzettend gastvrij en wilden ons alles tonen. Het ging helemaal niet over die ramp, maar we hadden niet de moed om te zeggen dat dit de bedoeling niet was. Wat werd ons een vriendelijkheid en gastvrijheid getoond.

Donderdag weer een rustdag genomen

Vrijdag zijn we naar Feltre geweest en daar rondgekeken.

Zaterdag de Martino en de Passo Rolle gereden. Welke pas je ook rijdt, de één is nog mooier dan de andere. Een prachtige natuur hier in de Dolomieten.

Zondag 16 juni weer verkast. Nu naar Predazzo. Camping "Valle Verde" Het was een warme dag. 7 overnachtingen zijn we hier geweest.

Maandag zijn Marcel en Jo s'morgens naar Predazzo gereden in de hoop een foto zaak te kunnen vinden. Marcel z'n fototoestel was kapot, en dat halverwege de vakantie. Daar kan je niet zonder. De oude was niet te maken, dus is er een nieuwe gekocht. De vrouwen hebben weer wat wasgoed weggewerkt. 's Middags samen met Jo en Riki naar Predazzo gewandeld langs de beek. Het was erg warm dus in Predazzo eerst maar eens ijs gegeten. Onze eerste.

Dinsdag een tocht gemaakt naar de Seiseralm. Wat indrukwekkend. Het was daar al druk ondanks dat het nog voor seizoen was.

Woensdag rustig aan gedaan. Koffie gedronken, getankt, boodschappen.

Donderdag weer een passentocht gemaakt (de Dolomietenweg). Passo Pordoi, Passo Falzarego, Passo Giau, en Passo Pellegrino. Ook hier weer prachtige uitzichten, dat is niet in woorden uit te leggen zo mooi.

Vrijdag weer een rustdag.

Zaterdag zijn Jo en Riki naar de Passo Rolle gegaan en daar zitten picknikken en kijken naar wielrenners en motoren. In de weekenden komen die bij bosjes naar de passen. Ik ben met Marcel en Tonny naar de Karerpass en Karersee geweest en daar rond het meer gewandeld. De Karersee dingt mee naar het mooiste bergmeer van de Dolomieten. Terug via Blumau, Tiers en Niglerpass. 's Avonds flinke onweer en hagelbuien gehad.

Zondag 23 juni naar de laatste camping in Italië verhuist. Naar Rasen/Rasun op camping "Corones". Hier hebben we 6 overnachtingen gehad.

Maandag had het de hele nacht en ochtend geregend en op de bergen was verse sneeuw gevallen.

Dinsdag hebben we Cortina d'Ampezzo bezocht. Hier zijn in 1956 de Olympische winterspelen gehouden. Een mooie plaats, maar erg luxe allemaal. Daarna via Passo Tre Croci en het meer van Misurina, waar we pizza hebben gegeten terug naar de camping.

Woensdag zijn we 's middags naar de Pragser Wildsee gegaan. Daarna via Furkelsattel pas naar St. Vigilio en terug via Gardertal.

Donderdag een tochtje naar het dal Badia, waar we wat dorpjes hebben bekeken. Toen naar de Campolongo pas, Falzarego pas en de Valparola pas terug.



Vrijdag hebben we een tochtje gemaakt door het Anholzerdal en over de Staller pas een eindje Oostenrijk in geweest. Daar het 's nachts weer geregend had zat alles dik in de wolken dus weinig of geen uitzicht. 's Avonds voor de laatste keer met elkaar uit eten geweest, want de volgende dag gingen Jo en Riki nog een weekje naar Flattach in Oostenrijk waar hun zoon met zijn gezin ook naar toe ging.

Zaterdag 29 juni vertrokken we dus met 2 caravans richting Reutte. Bij de Brenner was het druk. Waarschijnlijk ook doordat de Felbertauerntunnel gesloten was. Dat was ook de reden dat wij een andere route richting het noorden namen.

Zondag 30 juni verder naar Bad Liebenzell. Prachtig weer. Hier zijn we 2 nachten gebleven.

Dinsdag 2 juli richting Nederland. Bij Karlsruhe wat oponthoud maar verder ging de reis voorspoedig. Ik zou eerst nog een nacht naar Schinnen gaan, maar ben doorgereden naar Hoogeveen en was om 18.30 uur ook weer thuis.

Eind conclusie: het was een prachtige reis. De Dolomieten is een fantastisch gebied. Heel mooi, heel ruig en erg indrukwekkend.

Gerda.