

## KORT VERSLAG VAN DE FRANKRIJKREIS VAN 26 MEI T/M 16 JUNI

9 mensen met 5 caravans kwamen bijeen op de parkeerplaats “knuvelkens” bij Maastricht om 3 weken richting Frankrijk te gaan. Jan en Trees, Tiny en Bert, Leo en Toos, Carola en Gerard en Coen. Via Luik (een ramp door de afsluitingen) gingen we naar camping in Le Chesne, De volgende dag naar Clamecy om vervolgens via Argenton s/Creuse op onze eerste verblijfplaats, te weten Camping Le Pech Charmant in Les Eyzies in de Dordogne te arriveren. Hier zij we 7 dagen gebleven en hebben tochten gemaakt naar La Roque Saint-Christophe, Sarlat-Beynac, Domme, Rocamadour en voor zover nog niet bekend natuurlijk naar de grotten van Laseaux. Het was prachtig weer maar soms wel erg warm. Carola en Gerard vonden de temperatuur voor hun 2 hondjes wel erg hoog en besloten te vertrekken naar het huis van Gerard in Noord Frankrijk. Zondagnacht veel regen maar in de loop van de morgen klaarde het op en hebben we een groepswandeling gemaakt begeleid door de campingbaas en een ezel. 's Middags zijn nog enkelen naar het archeologisch museum geweest. De volgende dag was Tiny jarig. We hadden slingers gemaakt en een paar cadeautjes gekocht en uiteraard zingend, haar nog een lang leven toegewenst. Tiny had via de bakker voor echte taart gezorgd en ons 's middags aan het einde van een tocht naar de plaats, waar de Dordogne en de Vezere samenkomen, in Limeuil nog van een drankje voorzien nadat we eerst nog de kasteeltuin, Les Jardins Paronamiques, bekeken en “beklommen” hadden.

De volgende dag, inmiddels 5/6 op pad naar Châtelailon-Plage bij La Rochelle. In Perigeux waren veel stoplichten, rotondes en afsluitingen. Het kostte Bert en Tiny een flinke kras op hun caravan. Op de camping werden we verwelkomd door een flinke bui en bleken we de laatste 4 plaatsen te gaan bezetten. De volgende dag op verkenning naar het dorp via de boulevard (4 kilometer heen en dito terug). De volgende dag naar île de Ré ondanks het minder mooie weer. Het is een langgerekt eiland van 30 kilometer met een speciale sfeer. Toegang via een lange tolbrug. Tussen de middag allemaal aan de vis behalve Leo want die is carnivoor. Het weer was intussen beter en om 6 uur waren we weer thuis. Vrijdags boodschappen gedaan, veel wind en moeilijk een beschut plaatsje te vinden in de zon. Vandaag zou Toos met assistentie van Leo zijn lievelingsgerecht koken. Macaroni met gehakt, prei, wortel en nog wat. Het smaakte heerlijk en net als bij Trees die ook al keukenprinses geweest was voor ons allemaal was de hoeveelheid ook nu weer veel te groot en kregen we allemaal nog een portie mee naar je eigen caravan. Hulde aan de koks.

Natuurlijk hebben we ook een dag uitgetrokken voor een bezoek aan La Rochelle, een havenplaats bekend van zijn 2 torens waartussen een ketting, die zo dacht men de Engelse vloot wel zou tegen houden. Nu, naast veel historische gebouwen, een plaats met jachthavens voor 4000 boten en bijbehorende gezellige drukte.

Onze bedoeling was naar Bretagne te gaan maar het wisselvallige weer heeft ons doen besluiten meer het binnenland op te zoeken richting de Auvergne. Nu we zo bij elkaar zaten en Tiny en Bert de volgende dag, volgens afspraak, naar

huis zouden gaan werd ik verrast met een fles Pineau van île de Ré, als dank voor de organisatie. Ik was stom verbaasd. Tot nu toe is het echt een groepsgebeuren geweest in de meest positieve zin. Voor mijn gevoel heb ik juist heel veel gekregen van de groep.

Op naar Aix-sur-Vienne bij Limoges en de volgende dag naar St. Sauves d'auvergne. De camping ligt hoog, echt een bergcamping met veel beekjes, trimtoestellen etc. Alle ruimte voor mountain bikers, wandelaars maar ook voor autotochtjes. Ook hier veel buien. Het schijnt volgens Toos te maken te hebben met de stand van de maan in het laatste kwartier. Tijdens onze Tour des Lacs hebben het geweten: zon, regen en ook 6 graden. Toch een zeer geslaagde tocht

Tijdens ons happy hour afgesproken dat Leo en Toos vrijdag met mij richting huis zouden gaan. Ik wilde zondag thuis zijn. Leo en Toos zouden eventueel nog een paar dagen in de Ardennen blijven. Morgen nog een toer over geel/groene weggetjes, een prachtige tocht van bijna 100 km. met een lunchpauze op de Mont-Doré. Jan en Trees wilden nog 3 weken in Frankrijk blijven en dus naderde onze laatste gezamenlijke dag. Op de markt in Tauves kon Trees het toch niet laten om een gebraden kip te kopen om voor ons een salade te maken met olijven, sla, kidneybonen en een lekkere dressing. We hebben uiteraard ook nog gebouled. En samen met Leo en Toos ben ik de volgende dag huiswaarts gegaan. De bedoeling was er 3 dagen over te doen maar tijdens de 2<sup>e</sup> rit was het weer zo slecht dat we besloten door te rijden naar huis. We waren vroeg gestart deze dag en ondanks de vele kilometers ,vooral voor mij , toch nog op tijd thuis. Voorbij was een zeer geslaagde reis.

Coen