

We zijn op zaterdag 4 mei vertrokken. De verzamelplaats was op een parkeerplaats langs de A12 in de buurt van 'sHeerenberg. Van hieruit vertrokken we, Coen Pinkse, Wim Peters, Truus Maas, Alie en Dirk Keuken naar camping Seepark in Kirchheim. Tiny en Bert Elderhorst reden de eerste dag een andere route en waren iets eerder, dan de anderen op de camping. Kirchheim is een dorpje ongeveer 50 km voorbij Kassel. 'sAvonds hebben we een mooie wandeling gemaakt. We zijn hier slechts 1 nacht gebleven. We zijn de volgende dag op tijd vertrokken naar Illertissen. We reden in 2 groepjes van 2 caravans. We waren op tijd op camping Illertissen en hebben ook hier weer samen een wandeling gemaakt.

De 3e dag zijn we doorgereden naar Oostenrijk. In Oostenrijk zaten wij op camping Kastenhof in Sankt Johann im Pongau. De eerste 3 dagen hebben we goed kunnen doorrijden. Geen files gehad en overal op tijd aanwezig. We zijn 3 dagen in Sankt Johann gebleven en hebben vooral genoten van de prachtige natuur. Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) zijn we via Slovenie naar Kroatie gereden. Vanwege de feestdag was er in Oostenrijk geen vrachtverkeer op de weg en konden we via de Tauern tunnel, de Klatschberg tunnel en de Karawankentunnel goed opschieten. Ook in Slovenie was het rustig op de weg, zodat we via de weg naar Koper, op tijd in Novigrad aankwamen. Het was hier prachtig weer (ongeveer 24° C). Het was de bedoeling om naar Umag te gaan, maar het leek ons leuker om naar Novigrad te gaan. We hebben hier 6 nachten op camping Mareda gestaan. Het was een mooie camping, direkt aan de Adriatische Zee. Op vrijdag 10 mei hebben we het stadje Novigrad bezocht. De kerk met de bijbehorende toren waren zeker de moeite waard. Tot slot hebben we samen een heerlijke Balkanshotel gegeten. 'sAvonds nog een wandeling langs de zee gemaakt. De volgende dag hadden we in de ochtend regen, maar in de middag was het weer prachtig weer en hebben we het stadje Porec bezocht. Op zondag 12 mei hebben we de bergdorpjes Montovan en Grozjnan bezocht. Deze prachtige bergdorpjes, met veel oudheden, liggen hoog boven de omgeving. Ook heb je er een prachtig uitzicht over de omgeving. Op maandag 13 mei hebben we een bootcruise gemaakt. We werden met de bus opgehaald en naar Porec gebracht. Hier zijn we op de boot gestapt. De boot voer langs de kust naar het stadje Rovinj, ook wel het stadje van de kunstenaars genoemd. We hadden een diner aan boord, waarna de boot via het Limsfjord en Vrsar terug naar Porec voer.

Donderdag 14 mei hebben we een plaatselijke wijnboer bezocht en na veel proeven, werden er verschillende flessen wijn gekocht. De wijn werd uit tanks afgetapt, waar we bijstonden. De wijn was prima. Aan het einde van de reis, was bij iedereen de wijn op.

'sMiddags hebben we heerlijk op het strand gezeten en hoewel de zee nog koel was, hebben verschillende van ons in de zee gezwommen. Op woensdag 15 mei hebben we camping Mareda verlaten en zijn we vertrokken naar Fazana. Hier stonden we 6 nachten op de prachtige camping Bi-village. De volgende dag hebben we het stadje Fazana bezocht. Fazana is een klein stadje in de omgeving van Pula. Op vrijdag 17 mei zijn we met het openbaar vervoer naar Pula gegaan. We hebben daar eerst "het Colosseum" bezocht. Het Colosseum is een prachtige arena uit de Middeleeuwen. Daarna zijn we door Pula gelopen en oa de Triomfpoort en de Tweelingpoort bekenen. Ook de mooie Basiliek en de haven waren zeker de moeite waard om te bekijken. Tot slot hebben we samen een heerlijke visschotel gegeten. Op zaterdag 18 mei zijn we in Fazana op de boot gestapt naar de Brijuni-eilanden.

We hebben Veli Brijuni bezocht. Op deze eilandengroep leefde de vroegere dictator Tito. We werden rondgeleid door een engelstalige gids, die ons het museum, het safari park en de mediteraanse tuin liet zien. Op 1e Pinksterdag (19 mei) zijn we langs de zee naar het dorpje Stirian gewandeld. Bij terugkomst is er nog in de zee gezwommen. Op 20 mei hebben Coen, Tiny, Bert en Wim een lange wandeling gemaakt naar het stadje Vodjnan. Het stadje was Venetiaans opgezet en het kerkje was een kopie van de kerk in Venetie. Truus, Alie en Dirk



bleven in Fazana en hebben genoten op het strand. Op dinsdag 21 mei zijn we vanuit Fazana vertrokken en zijn we naar Bled in Slovenie gereden. Onderweg hebben we de laatste Kuna's (de Kroatische munt) opgemaakt. In Bled zijn we 4 nachten gebleven. De camping lag aan een prachtig meer. Het opvallendste was wel het eilandje met de kerk midden in het meer. We hebben hier vooral genoten van de prachtige natuur. Op één van onze trips, bijna 25 km van Bled, kwamen we zelfs in een sneeuwbus terecht. We hebben daar foto's gemaakt, terwijl we in de sneeuw stonden. Ook hebben we in de omgeving van Bled de "Vintgarkloof" bezocht. Wanneer je ooit in de buurt bent, dan mag je deze kloof zeker niet vergeten.

De Vintgarkloof is 1600 meter lang en heeft prachtige stroomversnellingen en aan het einde een prachtige waterval. Op zaterdag 25 mei zijn we vanuit Bled vertrokken naar Salzburg in Oostenrijk. 'sAvonds samen gegeten en daarna naar de finale van de champions-league gekeken in een plaatselijk restaurant. Op zondag 26 mei

vertrokken Tiny en Bert, zoals van tevoren was afgesproken, richting Nederland. Omdat Tiny 75 werd stond er al een familiefeest gepland. Wij hebben op die dag Salzburg bezocht, de stad bekeken en daarna zijn we naar de burcht geweest. Het was een stevige klim om er binnen te komen, maar het was zeker de moeite waard. 'sAvonds begon het te regenen en het leek erop, dat het niet snel beter zou worden. We besloten daarom om slechts 2 nachten ipv 4 nachten in Salzburg te blijven.

We zijn op 27 mei naar Erlangen gereden, waar het goed weer was, maar waar je op de camping kon zien, dat het behoorlijk geregend had. Zoals we bijna elke dag deden hebben we ook hier weer een "happy hour" gehouden. De volgende dag zijn we verder gereden naar Zieringen. Hier hebben we nog een mooie wandeling gemaakt en op de markt nog wat gedronken. Op woensdag 29 mei zijn we vanuit Zieringen naar huis gereden. Op de parkeerplaats in Hünxe hebben we nog koffie gedronken en afscheid van elkaar genomen. Het was een prachtige vakantie, waarin we erg veel samen zijn opgetrokken.

Dirk K.