

Verslag Nederlandreis 2012



Eerste week in Eerbeek, mooie plaats op de veluwezoom. Na aankomst koffie drinken bij Ruud en Riet, het weer is goed. Verkenningstocht op de fietsen in een mooie vlakke omgeving.

Dagje uit naar Burgers Zoo in de overdekte gedeelten vanwege regenachtig weer. Oppassen op elkaars honden omdat ze hier en daar niet werden toegelaten. Ook zijn we naar Bronkhorst en Zutphen geweest. Bronkhorst is het kleinste stadje van Nederland vanuit Brummen met de veerpont te bereiken. Er wonen enkele honderden mensen, leuk terrasje gepikt. 'sMiddags om 17.00 uur naar een wokbuffet geweest met 16 mensen. Iedereen ging mee, het was lekker gezellig we hebben heerlijk gegeten voor een redelijke prijs. Eind van de week op (foto)jacht geweest naar wilde zwijnen in Ellecom en de laatste dag voor vertrek naar Friesland. Deze week hebben we verschillende happy hours en koffiepraatjes gehad.

De eerste week zit erop en we vertrekken vandaag op zaterdag naar Friesland. Daar waaide een stevige koude wind en men had zich niet aan de afspraak gehouden b.v. toiletgebouw dat was veel te ver weg en er stonden alleen stacaravans dus vaste bewoners. Wel een mooie kantine en leuk restaurantje waar we konden eten en voetbal gekeken hebben maar de groep wilde weg zodat we er maar een dag zijn gebleven.

Zondag met 3 caravans tegelijk vertrokken in 3 etappes de alleengaanders middenin. Erg goed voor de teamgeest, en twee mensen zien meer dan een is verschillende malen gesuggereerd. Iedereen blij dus. Zondag aankomst is ongebruikelijk maar we waren meer dan welkom in Odoorn. Weer is sterk verbeterd, de camping is minder luxe maar midden in de bossen dus slapen en wakker worden met de vogeltjes, camping was bijna leeg dus 10 caravans is niet slecht. Helaas ook geen tv maar we vermaken ons met lees en puzzelboekjes. Af en toe bij de schotelhouders gekeken naar het voetballen en verschillende potjes kaart gespeeld. Toch wel verscheidene dagen samen koffie drinken en happy hours gehad. Maar natuurlijk ook rondgefietst naar b.v. de schaapskooi en terrasjes bezocht. Heel de groep is meegeweest naar Erica een smalspoormuseum. Door gebieden die te voet op de fiets en zeker met auto's niet te bereiken zijn alleen via een treintje op het smalspoor in het hoog en laagveengebied. Zeer interessant. Ook een partijtje jeux de boules gespeeld, de mannen tegen de vrouwen en die (vr) wonnen natuurlijk. Hondsrugroute gereden tot aan Borger want Eext en Exloo waren afgesloten vanwege de Nederlandse kampioenschappen wielrennen.

Wijds land Hunebedden en mooie natuur gezien en halfweg (toepasselijk) leuk restaurantje aangedaan om wat te eten en drinken. Geplande B.B.Q. kan niet doorgaan vandaag vanwege opnieuw slecht weer.

17 juni Vaderdag. De vrouwen Saar Riet en Anne besluiten de papa's te verwennen met een bezoek aan het nabijgelegen theehuis genaamd Poolshoogte. Ook Arie gaat mee gezellig een speciale koffie-thee keuze met een Drentse lekkernij genaamd turfkoeken met krenten en noten uitgezocht. Het was erg koud maar dankzij de kleerkastauto van Ruud konden we een jack (huren?) krijgen. Er was muziek van plaatselijke artiesten en het was bereleuk na een lekkere borrel terug naar de camping voor de B.B.Q. die vandaag wel kon doorgaan. Iedereen deed mee. Daarna hebben we Nederland naar huis zien sturen want ook de derde wedstrijd was naadje pet. 18 juni, weer een hele slechte ochtend met felle onweersbuien. Bij Christ en Ruud staat de voortent blank, wij houden het droog. 'sMiddags klaart het op en Piet en Emy komen bij ons op de koffie. Avond afgesloten met de kachel en een

puzzelboekje. 19 juni naar Bourtange in Groningen leuke vestingstad met keurig gerenoveerde huisjes. Het weer is nu redelijk en we gaan allemaal mee met 10 personen. Enkelen zijn of gaan al naar huis. Lekkere broodjes gegeten op een mooi terrasje en rondgekeken en foto's gemaakt. Terugkomst met happy hour en de beide organisatoren kregen een cadeaubon van de hele groep daarvoor hartelijk dank. Woensdag 20 juni, goed weer, prima moment om de boel op te breken willen we alles droog naar de volgende bestemming krijgen. 'sMiddags naar de papiermaaker geweest initiatief van Sjef, had hij ontdekt op een van zijn fietstochten het was een klein museumpje waar papier geschept werd van katoen en andere vezels, veel geleerd en gezien erg mooi en leerzaam. Daarna weer een terrasje in Odoorn-city met een lekker kloosterbiertje ontspannen. Vanwege opnieuw mooi weer een happy hour ingelast erg gezellig. Morgen vertrek naar Groesbeek Na goede reis aankomst in het Nederrijkswald te Berg en Dal op de Zevenheuvelenweg. Mooi aangelegde camping met prima sanitair en zeer prettige ontvangst erg gastvrij en grote plaatsen. Helaas weer geen tv maar ook de schotels hadden geen ontvangst, alleen Arie met digitenne had beeld. Zware onweersbuien vanaf 21.00 uur tot 22.30 toen was het weer droog. Prima afwatering het veld bleef verder droog geen overstromingen meer. De volgende dag naar Malden mooi winkelcentrum bezoek aan Groesbeek. Zaterdag naar de vrijmarkt in Cuyk wisselvallig slecht weer veel regen. Zondag gevluht voor de regen maandag teruggedaan de caravan moest toch terug naar huis. Maandagmiddag naar Kleve (d) geweest een leuke stad met mooie maar dure winkels. Terrasje gepikt het was winderig maar droog. Dinsdag naar het Afrikamuseum geweest. Mooie kunstwerken gezien maar buiten vond ik interessanter de leefwijze en bouw van Afrikaanse dorpjes. Bij terugkomst waren Henk en Bep aangekomen om nog een paar dagen met de club door te brengen erg verrassend maar heel leuk. Vanavond dus met 14 personen naar el Toro een heel leuk restaurant in Kranenburg(d) even over de grens op aanraden van de campingbeheerder. Hij heeft niet gejokt want het was best luxueus maar zeer betaalbaar. We hebben een heel goed afscheidsdiner gehad. Woensdag zijn we naar huis gegaan wegens verplichtingen elders. Misschien kan Christ hier een eind aan breien dit verslag gaat per E-mail naar hem toe. Het was een heel fijn en harmonieus maandje weg. Groetjes Anne en Sjack.