

Verslag najaarskamp in Bergen op Zoom 2012

Zaterdag 1 september

Een drukke dag voor de leiding.

Het is stralend weer en iedereen die binnenkomt, is blij en opgewekt.

Na een korte begroeting gaat men naar de aangewezen plaats om zijn/haar caravan in orde te maken.

Zondag 2 september

Weer een zonnige dag.

Om 11.00 uur gezamenlijk koffie drinken en waar weer lekker bijgepraat kon worden.

's Middags om 14.00 uur ging Sjef Jacobs met liefhebbers een fietstocht maken in de omgeving.

In Wouw hebben we de R.K. Kerk bezocht en daarna een drankje gedronken in een bruin cafe.

Maandag 3 september

Een vrije besteding.

Dinsdag 4 september

Om 10.00 uur begon de Jeu de Boules wedstrijden, zoals bij ieder kamp (voor-en najaar) voortreffelijk door Jaap van Herwaarden wordt geleid.

Het ging er soms spannend aan toe en het viel niet mee om goede ballen te gooien op de ongelijke grasmat.

Uiteindelijk werden Wim Peters (onze nestor) en Bob Molenaar de kampioenen.

Woensdag 5 september

Lekker uitslapen.

Om 13.00 uur vertrokken wij met ongeveer 20 personen naar fort Roovere. Een bekwame gids vertelde ons alles over de verdediging van Bergen op Zoom en het achterland.

Ongeveer anderhalf uur hebben wij in en rondom het fort gewandeld en het was weer een goed bestede middag.

Donderdag 6 september

Vrije besteding.

Vrijdag 7 september

's Morgens kon iedereen boodschappen gaan doen voor de barbecue van vanavond.

Om 17.00 uur begon het bakken en braden wat altijd weer een gezellige happening is.

Door het mooie weer konden wij nog lekker lang natafelen.

Zaterdag 8 september

Er stond een auto-puzzelrit op het programma maar het werd een fietstocht door de Wouwse Plantage. Het was ook open monumentendag dus een aantal gasten gingen naar de stad, waar heel veel gratis te bezichtigen was met o.a. Het Markiezenhof.

Ook was er een groot spektakel in het park "Kiek in de pot" over een inval van de Spanjaarden in Bergen op Zoom.

Zondag 9 september

Vrije besteding en het was een hele warme dag (30 graden) dus iedereen hield zich rustig.

Maandag 10 september

Om 12.15 uur vertrokken wij op de fiets en een aantal per auto naar Woensdrecht waar we Boerengolf gingen spelen door weilanden met "koeienflaters" en aangeploegd land probeerden wij onze bal in een hole te krijgen.

Het was een leuke bezigheid.

Dinsdag 11 september

's Middags pannenkoeken bakken stond op het programma, maar door het regenachtige weer kon dat helaas niet doorgaan. Het werd een contact uurtje (Happy Hour) in de kantine van de camping.

Woensdag 12 september

Onder leiding van een humoristische gids kwamen we veel te weten over de mooie en oude gebouwen en straten van Bergen op Zoom met o.a. Het Markiezenhof en vele andere bezienswaardigheden.

Donderdag 13 september

's Middags Om 14.00 uur stond er voor ons een Brabantse Koffietafel klaar in restaurant Akkermans in Steenbergen.

Daar werden ook de prijzen van de Quiz en Jeu de Boules uitgereikt aan Wim en Bob.

Ook werden de organisatoren van het najaarskamp (Saar en Chris Sterk en Riet en Ruud van Lith) verrast met een prachtige mand met veel lekkere drankjes.

Vrijdag 14 september

Alweer de laatste dag van ons gezellig kamp met prachtig weer.

En wij vertrokken huiswaarts.

Zaterdag 15 september

Het kamp zit er weer op. Bedankt lieve mensen.

Tiny Elderhorst