

Onze tocht door Spanje en Portugal (15 mei-2 juli/2011)

In Melun bij Parijs kwamen we, dat zijn Marcel en Tony Quax, en Trees en ik, bij elkaar om de reis te beginnen, maar eerst moest het omvangrijke schema van routes, campings en bezienswaardigheden dat Marcel had gemaakt, nog eens doorgenomen worden.

En zo vertrokken we Zondagmorgen om via de Poitiers naar St.Jean-pied-de-Port te rijden, de verzamelplaats voor de “Camino de Santiago”, een oude stad die al eeuwen de rustplaats is voor de doorsteek van de Pyreëen op weg naar Pamplona. Na een uitgebreid bezoek aan dit stadje deden wij hetzelfde en begonnen aan die klim, maar pas nadat we de pas van “Roland” hadden bezocht met een tocht door de uitlopers van dit gebergte. En inderdaad er waren veel voetgangers op de route, maar met helder weer is dat geen probleem, maar bij regen en wind lijkt me dat iets anders.

Eenmaal in Spanje bezochten we een aantal bekende plaatsen, zoals Burgos (tijdens de jeugd-demonstratie, tegen de werkeloosheid en de banken), Salamanca met zijn Plaza Major en zijn oude en nieuwe, onvoorstelbaar grote, kathedraal en natuurlijk Madrid en Toledo. Maar de laatste twee plaatsen vanuit Aranjuez, het Versailles van Spanje, en als we moe werden van de bezichtigingen was er altijd wel een tapas-bar in de buurt om ons aan de nodige energie te helpen. We zagen de “vier palen” bij Avila en hadden een prachtig uitzicht op de geheel ommuurde stad met 80 torens.

Verder ging het naar het westen, naar de Extramadura, en bewonderde de stad Caceres met zijn oude binnenstad en zagen de folkloristische optocht met grote poppen en muziek, in Merida stonden we verbaasd over de overblijfselen van de Romeinen uit de tijd van Trajanus met zijn “teatre”, zijn aquaduct, de Romeinse brug, na 2000 jaar nog steeds in gebruik voor voetgangers, het fort erboven waar de Romeinen, Visigoten en Moren elkaar afwisselden en de tempel van Diana, midden in een woonwijk.

Verder gaat het naar Portugal en we keken met verbazing naar de forten in Vega, ooit gebouwd als bescherming tegen de Spanjaarden en nog ogenschijnlijk intact. Onze eerste stop was Evora, een universiteitsstad waar we toevallig de feestelijkheden zagen rond de diplomering, en natuurlijk de stad bewonderde met zijn pleinen, zijn kathedraal en zijn kapel met menselijk gebeente en zijn “Moorse” verleden dat nog duidelijk zichtbaar is.

Dan gaat de tocht naar Lissabon, waar we enkele dagen rondliepen om alles zo goed mogelijk op te nemen. We zagen het kasteel, via het trammetje dat bijna door de huizen gaat, met zijn uitzicht op de stad, de brug en de Taag. Natuurlijk wandel je dan ook door de “Alfalma” de volkswijk waar je ’s middags de fado hoort zingen, de kathedraal met hun tegelmoetieven, de bekende lift van Eifel (of was het iemand anders?), de pleinen en de straten van deze stad. We bezochten Belem en stonden in de rij om de beroemde “pastei de Belem” te kopen en bezochten de “torre Vasco da Gama” met zijn plein en fontein.

Voor een bezoek aan “Oceano” moet je echt een halve dag uittrekken, dit enorme aquarium met zijn verdeling naar de 7 oceanen, de zuidelijke ijszee met echt ijs en sneeuw, de Indische Oceaan met het vochtige en warme klimaat van de tropen en de onvoorstelbare soorten vissen, dieren en planten.

Dan gaat de tocht weer verder naar Nazare met het uitzichtpunt Sitio over kust, strand en stad en zagen een bruidspaar rondrijden in een soort tuk-tuk.

Fatima is in de nabijheid en men staat verbaasd over omvang van het plein, de hoeveelheid mensen op Pinkster-Maandag en mensen, vooral vrouwen, die op hun knieën het plein rondkruipen, maar ook het ontbreken van de commercie in zo’n drukke plaats. In Albacoca bezochten we de Cisterciënzer-abdij, die ooit de belangrijkste was van Portugal en nu nog imponeert door zijn

omvang en soberheid, en toevallig hoorden we daar nog een concert van Ravel in de oude kapel met een prachtige accoustiek. Maar ook het ommuurde Obidos bezochten we met zijn intacte centrum uit de middeleeuwen.

Verder gaat het via de enorme brug bij Figuera da Foz naar Quiaios, onze enige camping aan het strand en van waaruit we Coimbra bezochten, de stad met de oudste universiteit van Portugal met zijn beroemde bibliotheek over drie verdiepingen van het gebouw en een perfecte klimaatbeheersing om de eeuwenoude boeken te sparen en natuurlijk ook de stad zelf, gebouwd tegen de hellingen, met zijn pleinen en kathedralen.

Onze volgende stop is even boven het Estrella gebergte en we maken de rit naar de hoogste top van Portugal, die door een toren met zeven meter is verhoogd tot precies 2000 meter en komen weer naar beneden via een oud gletsjerdal met de nodige bochten. We zitten dan midden in het land, even onder de Douro, in het heuvelland tussen kleine dorpjes.

Als we verder gaan naar Braganza rijden we door het dal van de Douro en vinden de camping aan een riviertje aan de rand van het natuurpark Montesinho. In de stad waar Marcel zijn rijkunst toonde op de hellingen van een oude wijk, is een oud kasteel, en oude kathedraal en een prachtig park tegen een van de hellingen. Maar ook Chaves is een mooie oude stad, tegen de grens met Spanje en we waren in het dorpje Moimenta, waar de weg eindigt in het heuvelland, maar voor een processie van de patroon-heilige werden door de vrouwen van dit kleine dorp de tuinen ontdaan van bloemen en groen om de route te versieren. Dan rijden we dwars door het natuurpark terug.

We verlaten Portugal en rijden weer Spanje in en komen via de bergwegen van Cantabria en langs prachtige stuwmeren in Potes, de oude hoofdstad van dit gebied, een mooi plaatsje met typische gevels en smalle straatjes. In de buurt bezoeken we ook de abdij van ?? ,het vierde heiligdom van de katholieke kerk, en gaan in Fuente De met de kabelbaan 800 mtr omhoog in drie minuten aan een kabel zonder pylonen, goed steil dus en voor enkele mensen toch wel spannend.

Hier in Potes beleven we de warmste dagen van onze tocht, twee van 41C, dus niet teveel uitvoeren en lekker rustig blijven. Maar bij ons vertrek hebben we 's morgens miezer-regen en we houden buien tot bijna in Frankrijk.

Vanuit Bidart bezoeken we Biaritz, zien vanaf de boulevard de Baskische kust, gaan naar de "la Roc de Vierge" en als we uit de stad lopen krijgen onze dames nog een gratis douche van de branding. Via de Perigord en de Limousine rijden we door Midden-Frankrijk terug naar Melun, waar we zijn begonnen aan onze reis en daar ook eindigen.

We besluiten onze prachtige tocht, met veel aandacht voor de natuur en nog meer voor de cultuur, met een etentje in een Aziatisch restaurant en dat was dan het einde van geweldige reis met leuke mede-reizigers en gelukkig hebben het er beide goed afgebracht, zonder deuken of problemen, hebben we plusminus 5700 caravan-kilometers gemaakt.

Met dank aan Marcel en Tony eindig ik dit beknopte verslag.

Jan Foolen