

Voorjaarskamp Rijnsburg april 2013

Camping Koningshof te Rijnsburg. 13 april t/m 27 april 2013.

Organisatie: Chris en Saar Sterk

Ruud en Riet v. Lith

(Deze camping hebben we 5 jaar geleden ook gehad. Toen bestond de club 30 jaar.)

Wo 10^{de}

Wij wilden een paar dagen eerder komen. Daarom eerst Chris gebeld. Maar het slechte nieuws was dat zij de 1^{ste} week niet konden komen wegens medische klachten. Hier viel dus de helft van de organisatie weg. Toen Ruud gebeld. Graag, konden we hem helpen met allerlei klusjes.

Do 11^{de}

Maar wij en alle deelnemers hadden een wegomleiding gekregen, omdat bijna geheel Rijnsburg open gebroken was. (Wat bleek later: de wegomleiding in Rijnsburg was alleen door de week. In het weekend kon je zo doorrijden!). We zijn hartelijk ontvangen door Ruud en Riet.

Het weer: verschrikkelijk onderweg en op de camping hetzelfde.

's Nachts het extra kacheltje aan gehad. En wel de hele nacht. Kon zodoende de temperatuur op 13 graden houden.

Vrij 12^{de}

Ruud geholpen met het installeren van ons verenigingsbord.

En dan nog de boodschappen. Op weg daarheen in een hoosbui met windstoten en hagel gezeten. Niemand reed hard en niemand haalde in. Hopelijk bleef alles goed bij de caravan!?!

Samen met Ruud de "Trekhaak" wijzers geplaatst,

Morgen begint de 1^{ste} dag van het voorjaarskamp.

Wordt gezellig kijken als je zelf al klaar bent. En iedereen zit te plaren met hun installatie!

Het weer: ook nu weer zoals gisteren. Koud, regen en wind.

's Nachts het extra kacheltje aan gehad. Ook weer de hele nacht. Hield zodoende de temperatuur op 15 graden.

Za 13^{de}, 1^{ste} dag

Vanmorgen nog rikketik op de caravan. Het regende alweer.

Saar van Chris was wel aanwezig om mee te helpen bij de aankomst van de leden.

In de loop van de middag kwamen de meesten binnen en vonden hun plek d.m.v. een correct uitgevoerde loting iedereen zijn plaatsje.

Het weer is redelijk droog gebleven, wel koud en winderig.

's Nachts nog het elektrisch kacheltje uit geschakeld. Werd te warm.

Zo 14^{de}, 2^{de} dag

Vanmiddag het 1^{ste} happy hour, en ook nog op ons terrein.

En wie kwamen ook? Harrie met Sjaan en Wim met Willy. Zij hadden een huisje gehuurd. Prachtig en gezellig als oud clubleden.

Tijdens deze happy hour werden de standaard mededelingen door de organisatie gepresenteerd. Jammer dat de medeorganisator (Chris) wegens zijn gezondheid niet aanwezig kon zijn.

Maar Ruud deed het prima.

Het weer: pas laat op de middag naar ca. 20 graden. De hele dag droog maar steeds met veel wind.

's Nachts geen kacheltje aan gehad.

Ma 15^{de}, 3^{de} dag

Vanmorgen samen bij Ruud de route en de tijden afgesproken voor het bezoek aan de kazematten van de Atlantikwall in Noordwijk.

Dan nog te hulp ingeroepen bij Marijke. De koelkast werkte niet. De schakelaar stond op 0!!

Om twee uur startte de fietsgroep met vijf fietsen naar die museum bunker. De fietsers met Henk voorop als trekker.

Bij de bunker een prima rondleiding gehad door het gangenstelsel en het bunker museum.

Terug had ik de groep fietsers weer op sleeptouw, heen en terug.

Het weer: prima zonnig weer, maar met veel wind. Temperatuur toch ca. 20 graden.

's Avonds toch weer het kacheltje aan.

Di 16^{de}, 4^{de} dag

Vandaag een stadswandeling Leiden op het programma.

Ruud kon geen verbinding krijgen met CityEvents, die de rondleiding verzorgden. Dit via mijn laptop gedaan. Om 13.00 uur hadden we zeven fietsers en twee auto's vol.

Het waaide 6 Bft. Ook nu Henk weer met de fiets voorop. We hebben een leuke stadswandeling gemaakt, met een rondleidster die duidelijk, gespeend van de juiste kennis en gezellig kon uitleggen. Na 1 ½ uur zijn we gestopt bij de "Burcht", waar we ons konden opwarmen van de straffe wind in een oud bruin café. Het gedronken drankje bleek later zelfs een rondje van de organisatie te zijn (is natuurlijk uit eigen zak!). Weer op weg terug met voorop Henk

Het weer: de hele dag droog, bewolkt en verschrikkelijk veel wind.

Temperatuur zal wel max. 15 graden geweest. Tijdens het eten plotseling een heldere hemel waardoor het ook afkoelde. Dus 's avonds toch weer het kacheltje aan gehad.



Wo 17^{de}, 5^{de} dag

Ons tweede happy hour deze week. En gelukkig weer op ons veldje. Lag ook in het midden.

Veel bla bla en rennende hondjes van Bob en Arie. Gelukkig geen last van gehad.

Het weer: zoals al vermeld: prima. Ca. 17 °C , droog en weinig wind.

Do 18^{de}, 6^{de} dag

Vanmorgen waaide het al aardig. En dit liep op naar windkracht 7 Bft.

Iedereen liep te mopperen om beter weer. De lucht is de hele dag blauw geweest. Had daardoor zo mooi kunnen zijn. Hebben wel gezamenlijk de luifel bij Bert en Tiny afgebroken. Hing al half in de lucht. Later op de dag werd door de organisatie besloten dat 's avonds het bezoek aan de hallen waar de corso wagens hun bloemen opgeprikt krijgen, af te blazen. En terecht, want niemand wilde zijn voortent alleen laten.

Het weer: Pas tegen 23 uur begon de wind af te nemen. Maar die wind was wel ca. 8 graden, maar door de grote snelheid was de gevoelstemperatuur véél minder. En de hele dag droog gebleven.

Wel weer het kacheltje aangehad, totdat ik ging slapen.

Vr 19^{de}, 7^{de} dag

Vanmorgen, het was zeven uur en 11 °C in de caravan. Heb alsnog het kacheltje aangemaakt.

Vanmorgen zijn Chris en Saar aangekomen. Ze zagen er prima uit, maar pijn zie je niet aan de buitenkant. Verder niets op het programma.

Mij was gevraagd om een fietstocht te organiseren. Hebben Bep en ik vandaag samen een stuk proef gefietst. Maar goed ook, zodoende enkele problemen kunnen oplossen.

Het weer: s' morgens een beetje regen, precies toen Chris aan kwam. De rest van de dag prachtige helder weer, veel zonneschijn, een beetje wind en maar maximaal 11 °C. 's Avonds was het al snel een stuk onder de tien graden.

Za 20^{ste}, 8^{ste} dag

Vandaag op het programma het bloemen corso en de barbecue.

Er was een grote groep die met de fietsen ging. Henk fietste alweer voorop.

Alleen hadden we een kwartiertje eerder moeten weggrijden, want bij aankomst was de jeugdoptocht al bezig. Daardoor brak onze groep in tweeën. Toch hebben we met een klein groepje naar die mooie optocht kunnen kijken. In een goed uur was ie voorbij. De terugweg fietste Henk wel via de gewenste route terug gefietst. Iedereen was verrast en blij van deze rustige en fleurige route.

Op de camping de gezamenlijke barbecue een uur vervroegd wegens de snel invallende kou.

De barbecue was een gezellige bijeenkomst en hebben lekker gegeten.

Het weer: droog, zonnig en frisse wind.

Zo 21^{ste} 9^{de} dag

Vandaag alleen een fietstocht door de bollenvelden.

Henk was gevraagd om deze uit te zetten. Stukje bollen velden, Sassenheim en een stop aan de haven in Warmond had ik gepland. Onderweg weinig bloembollen gezien. Het was nog te koud.

Onderweg werd geroepen: koffie, daar is een McDonald's. Een prachtige mededeling van Ans: bestel een senioren koffie. Die is de helft goedkoper. En ja hoor, iedereen hoefde maar €1,- te betalen. Weer op de fiets en na een kwartiertje in het centrum van Warmond. Op een pleintje een pauze en allen dronken een rondje van de organisatie (d.w.z. uit eigen zak). Terug op de camping waren we toch ca 23 km en bijna 3 uur verder.

Het weer: veel zon, redelijke temperatuur en nog steeds droog.

Ma 22ste, 10^{de} dag

Vanmorgen al tegen vijven eventjes naar het toilet gebouw. Verdorie, alle auto's waren wit bevroren!! Brrrrr!! Hadden zelf de hele nacht het kacheltje aan gehad. Hield zodoende de temperatuur net aan de 10°C.

En vroeg uit bed, want op 10.00 uur zou het jeu-de-boullen beginnen. Onzalige tijd voor zo iets.

Na het ontbijt bleek de tijd verschoven te zijn naar 11.00 uur. Drie partijen gespeeld waarvan twee gewonnen. De finale partij was niet spannend. Leo en Anneke wonnen royaal van Bob en Jaap.

Om half vijf nog een happy hour met de dikke jas aan. Eventjes vroeg Leo stilte om wat te zeggen: allemaal bedankt voor de attente deelneming bij het overlijden van Toos. Het kwam er moeilijk uit, maar iedereen begreep het. Kreeg ook een dankbaar applaus.

Het weer: zoals voorgaande dagen maar iets warmer.



Di 23ste, 11^{de} dag

Vandaag was Marijke jarig. Iedereen werd uitgenodigd via het mededelingenbord om koffie te komen drinken. Voor de rest geen programma.

Het weer: 's Morgens alles nat wegens een héél beetje regen. In de loop van de dag droog, wat meer zon en natuurlijk koude wind. Afgelopen nacht geen kacheltje aan gehad.

Wo 24ste, 12^{de} dag

Tegen half vijf alles buiten klaar gezet voor het gezamenlijke pannenkoeken bakken. De pannenkoeken met rozijnen, geraspte kaas, uitjes en champignons. Alweer heerlijk gegeten. In de rondte was alleen Trees als vrouw aan het bakken. Bij alle anderen deden de heren dat.

Nog de flees jas aangedaan, begon koud te waaien.

Alweer het elektrisch kacheltje aan gehad.

Het weer: hele mooie dag gehad, zon, droog en uit de wind zeker 15 °C. (In Venlo is het 22 °C geworden). Morgen zou het zelfs een graadje warmer worden.

Do 25ste, 13^{de} dag

Vandaag afbreken. Het zou vrijdag gaan regenen. Maar we hebben wel alles droog binnen gekregen.

Toch nog wel het kleine reis luifeltje opgezet.

Ondertussen waren Rob en Lill aangekomen. Hartelijk weerzien, zijn ook leuke mensen.

Tegen zessen liep de groep naar het restaurant.

Daar werden we ontvangen door de gerant van het restaurant. Hij heette ons welkom en vertelde wat we te eten krijgen, in de vorm van een diner buffet.

Daarna namen Chris en Ruud het woord. Zij vertelden wat goed was gegaan en wat door het slechte weer en storm niet kon doorgaan. Vervolgens werden de winnaars geëerd voor hun eerste prijs.

Leo (was al naar huis) en Bob bij het boullen en Gerda bij de vragen puzzel lijst.

Alleen jammer dat ik niet vermeld voor mijn werkzaamheden als tijdelijke vervanger van Chris.

En toen eten. Was lekker, vis en twee soorten vlees, rijst en Belgische frieten, en sla. Tijdens het eten nam Rob nog even het woord. Hij had op hun laatste kamp geen mogelijkheid gehad om afscheid te nemen. Deed hij dus nu met deze.

Ook het tweede rondje was van de organisatie. En hieronder spraken Gerda en Riki de organisatie toe, bedankten hun voor hun inzet en hadden voor iedereen een cadeautje.

Rond negenen waren we weer bij de caravan. Maar 's avonds toch weer het kacheltje aan.

Het weer: de hele dag droog, maar bewolkt tot 14.00 uur. Hierna een royale blauwe hemel met een warme zon.

Vr 26ste, 14^{de} dag

De voorlaatste dag. Vanmorgen hoorde ik al tikketik op het dak. Het regende, maar die was al voorspeld. Ondertussen waren er al enkele clubleden weg.

Later knok knok op de deur. Het was Ruud. Hij kreeg met de Riet de caravan niet gedraaid in het natte modderige gras. Hebben samen met Jan de caravan omgetrokken.

Tegen tweeën liepen Bep en Trees naar Gerda. De meiden (en anderen?) gingen naar een museum boerderij met rommelmarkt. Het was niet ver, maar zeker niet lopen met deze regen. Binnen een uurtje waren ze terug. Was gesloten, terwijl men 's morgens nog getelefoneerd hadden. Ze konden wel buiten lopen en kijken, maar dat was niet veel. En dat in die regen.

Klop klop op de deur. Het waren Ans en Lei. Zij vroegen of wij vanavond naar de tv uitzending : de Flikken Maastricht keken. Het was de laatste uitzending met (waarschijnlijk) oplossingen van voorgaande uitzendingen. En zij hadden geen tv meegenomen. Helemaal geen probleem omdat Bep en ik ook deze serie volgde. Dus uitgenodigd.

Het weer: zoals voorspeld veel regen en ook winderig. Pas in de namiddag werd het droog. 's Avonds in de caravan toch weer het kacheltje aangehad.

Za 27ste, 15^{de} dag

Vanmorgen was het 9 °C in de caravan. Maar toch brak de zon door de wolken. Heb toch nog eventjes het kacheltje aangemaakt.

Vandaag naar huis. Na het ontbijt kwamen de eersten al aan om afscheid te nemen. En zoals gewoonlijk waren wij de laatste. Rond half twaalf reden we weg.

Na ca. 215 km waren we thuis

Het weer: redelijk, droog een wat minder wind als gisteren. Onderweg achter de voorruit lekkere temperatuur. Maar bij het uitstappen bij onze flat hebben we direct onze jassen aangedaan.

Resumé: al met al toch weer een leuk kamptreffen gehad.

Groetjes
Henk & Bep