

VERSLAG NAJAARSKAMP 2014 IN ECHT 15 tot 30 AUGUSTUS

Leo Engelen en Coen Pinkse deden de organisatie Gekozen was voor camping Marisheem vanwege de vlakke goed te fietsen omgeving en de grote plaatsen. Een gemeenschappelijke ruimte voor slecht weer ontbrak helaas.

Bij aankomst op vrijdag van Leo en Coen bleken alle plaatsen keurig vrijgehouden. Henk Ebus was al aanwezig maar stond een veld verder, keurig conform de afspraak. Henk en Bep nodigden ons uit voor een biertje na gedane arbeid waarbij ik zo nodig door mijn kruk moest zakken en 14 dagen lang met, danwel op een zeer stuitje zat.

Zaterdagmorgen om 11 uur was Bob de eerste die arriveerde al snel gevolgd door anderen. Leo was nog niet terug van de vlaaienbakker want ontvangst met echte vlaaien was een must in dit Limburgse land. 's-avonds waren er 13 caravans aanwezig. Om 17 uur opende de voorzitter het kamp en werd het programma toegelicht door Leo, die het ook voor een belangrijk deel gemaakt had als streekbewoner.

Zondag 17 augustus was er om 11 uur koffie en daarna gingen nogal wat mensen naar het schuttersfeest in Born.



Bep was vandaag jarig wat te merken was bij de koffie. Natuurlijk werd de voortent stiekem versierd.

Met de komst van Bert en Tiny en Ruud en Riet waren we compleet, 15 caravans in totaal.

Maandag 18 augustus is er gefietst. 20 kilometer. Herinnering koud weer en nog kouder ijs en veel wind. Het happy hour in de zon maakte de dag toch weer goed.

Dinsdag jeu de boules georganiseerd door Jaap, traditiegetrouw.

Woensdag, 20 augustus was in principe een vrije dag. Een deel ging naar de vrijbuiters en de outdoor in Roermond. Met 7 personen naar de stad Roermond naar de Kathedraal en de Munsterkerk o.a. Onderweg kwamen we langs de oude Romaanse Kathedraal van St. Odilienberg met gratis rondleiding.



Op de terugweg werden we overvallen door een enorme hoosbui en als verzopen katten kwamen we terug op de camping. Maar we zijn allen door de jaren wel wat gewend. Dan wordt elkaar geholpen.

Donderdag 21 augustus was de stadswandeling in Sittard, een van oudsher ommuurde stad met veel oude gebouwen en een overdaad aan kerken en kloosters. Onze gastvrouw hield ons 2 uur lang staande met een prettig verhaal met duidelijk Limburgse accenten. Na de rondleiding was een terrasstoel met drankje een aangenaam slot. Het was de eerste echt mooi weer dag.

Vrijdag 22 augustus was de finale en troostfinale van het boulen. Henk met Jaap waren met 13-12 net iets voortvarender dan Leo met Jan F. Voor de poedelprijs moesten Tiny en Gerda het opnemen tegen Jan C en Bert. De dames gingen met 5 tegen 13 ten onder.



's-avonds was de BBQ. Na amper gestart te zijn dienden we snel "onderdak" te zoeken wilden we het vuur brandende houden. Dus de braai, de stoelen en de tafel met de ingrediënten snel naar het dicht bijzijnde afdak. Volgens mij heeft niemand honger hoeven te lijden.

In het weekend was de autotocht door Zuid Limburg gepland, een mooie tocht vol heuvels, bochten, vergezichten, wielrenners en motoren. Op de Zondag was er koffie met vlaai. De kwaliteit was toch wel minder als de van de echte bakker.

Maandag 25 augustus een fietstocht van 30 km. Via Ohé en Laak richting Maasbracht met een lunchpauze bij de molen halfweg. De keuken hier was aanbevelenswaardig. We hebben het droog gehouden.

Dinsdag 26 augustus was een verregende dag. Het was overal nat, zelfs te nat om in de stad je draai te kunnen vinden.

Woensdag 27 augustus op de fiets richting Maaseik, net over de grens met België. Een monumentaal plaatsje met een prachtige markt en lekker ijs. De bolletjes ijs hier waren van flink formaat. 's-avonds was het pannenkoeken bakken. Trees zou het liefst voor de hele groep aan de slag gegaan zijn. We hadden een paar dagen terug

al een traditioneel rondje oliebollen gehad uit haar “keuken”, dat was een leuke verrassing.



Ja, we hebben ook lekker warm weer gehad.

Donderdag 28 augustus het afscheidsdiner in de Roosterhoeve. Altijd weer een verrassing voor de leden, maar ook voor de organisatie. Je kunt nooit voorspellen of het gaat zoals je als organisatie in gedachten had. Het was uitstekend, prima verzorgd, gezellig en volgens mij was iedereen tevreden. De prijsjes voor het Jeu de Boulen werden uitgereikt. Ook de organisatie werd met een chocolade bedankt figuurlijk en daarnaast een geschenkbond letterlijk bedankt.

Vrijdag 29 augustus opruim- en afbreekdag. Alles is droog binnengekomen.

Zaterdag 30 augustus naar huis of naar Frankrijk om er nog een of twee weken aan te plakken. Na het gebruikelijke afscheidsrondje hopen we elkaar weer te zien op de eerstkomende vergadering in Nijmegen.

Coen Pinkse