

Verslag voorjaarskamp CC de Trekhaak, van 3 mei t/m 17 mei 2014.

Het is niet mijn bedoeling om met dit verslag een chronologische beschrijving van het kamp te geven, dan zou dit verslag te langdradig worden en misschien ook wel vervelend om te lezen.; daarom houd ik het een beetje algemeen.

Het voorjaarskamp werd gehouden op camping Jena in Hummelo, waar we allemaal gezellig op een apart terrein bij elkaar konden staan



Het eerste weekend was het weer ons welgevallig en was zelfs fraai te noemen. Daarna waren de weergoden ons heel slecht gezind en hebben we heel veel regen en kou gehad. We zeiden al; indien we een commissaris voor het weer gehad zouden hebben, moest deze onmiddellijk ontslagen worden....;-) Gelukkig konden we gebruik maken van een grote partytent die door Leo E. gesponsord was. (Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor, want het was hard nodig!!)

De eerste dinsdag zijn we in Doetinchem naar de markt geweest, en werden we ook gastvrij ontvangen bij Coen thuis, die in de buurt van de markt bleek te wonen. Wij hebben daar zijn woning en tuin bewonderd, die werkelijk een lusthof genoemd kon worden!! Ook de markt was gezellig te noemen, vooral de kibbeling viel in de smaak!!

De gezamenlijke barbecue mag niet onvermeld blijven, evenals de gezamenlijke "happy hours" want: gezellig! Ook hier kwam de grote partytent goed van pas!

Op zaterdag werd een bezoek gebracht aan de DRU terreinen (waar vroeger de bekende gietijzeren oranje pannen gemaakt werden). Nu is daar, in de voormalige fabrieksgebouwen een groot bezoekerscentrum gemaakt, waar van alles te zien en te beleven is.



Tijdens de tweede week hebben we een bezoek gebracht aan een Nederlandse wijngaard, waar sinds een aantal jaren Nederlandse wijn geproduceerd wordt. Gelukkig had men daar een overdekt bezoekerscentrum, want die dag was het weer "bar en boos"...! De wijnbouw is mede door de klimaatverandering(en) nu in Nederland mogelijk, maar ook omdat men een druivenras gekweekt heeft wat in onze omgeving goed kan groeien. Ook mochten we van de verschillende wijnen die men daar produceerde, iets proeven. Wij hebben daar, op foto's, het productieproces kunnen zien en begrepen dat er veel samengewerkt wordt door de diverse Nederlandse wijnbouwers. Dit wegens de hoge aanschafprijs van de benodigde gereedschappen en machines, die nu onderling uitgewisseld en gebruikt kunnen worden. Ook door het nieuwe van de wijnbouw in Nederland wisselt men onderling, noodgedwongen, veel ervaring uit.

Ook werd een stadswandeling gemaakt door Doesburg, de mosterdstad, onder leiding van een gids, die (naar mijn mening) interessante dingen over Doesburg wist te vertellen. Deze gids bleek een studiegenoot van Coen te zijn. Ook mochten we zijn woning bezoeken, die geweldig fraai gerestaureerd was, in het oude gedeelte van Doesburg. Als je het betrokken pand aan de voorkant/straatkant bekeek, kon je niet vermoeden dat er zo iets leuks achter de gevel verstopt was.

Noemenswaard is ook het gezamenlijk pannenkoeken bakken, wat we toevallig konden doen tijdens een "droog buitje". Voor we begonnen hoosde het met bakken uit de lucht, en we dachten al : "Dat wordt niks vanavond...!" De lucht klaarde echter op, en we hebben gezellig die pannenkoeken gebakken en verorberd. Toen alles weer opgeruimd was, U raad het al, begon het voor de rest van de avond weer te hozen.....

Er was ook een bezoek aan het theater in Doetinchem georganiseerd, waar



we een rondleiding van twee uur gekregen hebben. Hierbij konden we ondermeer eens achter de schermen kijken van het toneel. Hierbij hebben we veel meer techniek gezien dan we verwachtten en was mede daarom zeer interessant te noemen! Daar kom je als theaterbezoeker normaal nooit achter; en dat is dan ook de bedoeling van dat alles. Je moet genieten van de voorstelling(en) en van de techniek niets merken. We hebben zo begrepen dat er niet alleen OP het toneel hard gewerkt wordt, maar ook er achter!!

Als afsluiting van het voorjaarskamp werd een Chinese maaltijd georganiseerd, die niet alleen goed smaakte, maar ook anderszins in de smaak gevallen is.

Voorafgaand aan deze maaltijd werd er (hoe bestaat het, tijdens een "droog buitje" !!) door een plaatselijke groep leeftijdsgenoten, gestoken in een klederdracht, een aantal volksdansen gedemonstreerd en tenslotte veranderde deze groep volksdansers zich in een orkestje, waarbij als instrumenten tot mirlitons omgebouwde huishoudelijke gereedschappen bespeeld werden. Men speelde een aantal oude, maar toch bekende liederen, die meegezongen konden worden.



Een waarschuwing van de leidster van deze groep wil ik U niet onthouden:

Daar zij zich moest omkleden zonder kledhokje, kregen we de waarschuwing: "Ge wordt er niet blind van!!"

Vrijdag was helaas toch weer een opruim- en inpakdag.

De organisatoren van dit kamp, Jaap en Truus H. en Bert en Tiny E. zijn wij allen veel dank verschuldigd; bij deze: BEDANKT !

Ondanks het tegenvallende weer, zijn we zaterdag 17 mei toch tevreden naar huis gegaan, en we hopen elkaar tijdens het komende najaarskamp 16-8 t/m 30-8 in Echt, Camping Marisheem, weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Dirk P.